

Διακήρυξη ΕυρωΠορείες 2015



Για μια Ευρώπη των ανθρώπων λέμε όχι στην Ευρώπη του κεφαλαίου

Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι, πολίτες της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάνουν τη δουλειά τους ή βλέπουν τα δικαιώματά τους για αξιοπρεπή κατοικία, περίθαλψη, εκπαίδευση ίσων ευκαιριών και επαρκή σύνταξη να αμφισβητούνται και να περιορίζονται. Η λεγόμενη χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε την τέλεια δικαιολογία του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού για να μειώσει στο ελάχιστο τα δικαιώματα των πολιτών και να αφαιρέσει από τους λαούς τη δημοκρατική τους κυριαρχία.

Γνωρίζουμε τον καταπιεστή, την παραδοσιακά τυραννική εξουσία των πλουσίων, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί σε χρηματοπιστωτικό ολοκληρωτισμό πάνω στις δικές μας αποταμιεύσεις, που τις διαχειρίζονται οι τράπεζές τους· επίσης όμως έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε και να αποκαλύπτουμε τους πολιτικούς, που, αν και εξελέγησαν για να υπηρετήσουν τον λαό, υπηρετούν την εξουσία του χρήματος και έχουν συνομολογήσει αντιδημοκρατικά τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς με το κεφάλαιο και όχι με τους πολίτες.

- Όταν οι εκπρόσωποι μας υποτάσσουν τη δημοκρατία στην απληστία των αγορών, πρέπει να πούμε «φτάνει πια».
- Όταν η τρόικα μάς πνίγει με ένα τεράστιο παράνομο χρέος, που το δημιούργησαν οι τράπεζες, θέτοντας ως προτεραιότητα την αποπληρωμή του έναντι κάθε κοινωνικής δαπάνης και υποδουλώνοντας τους λαούς, όπως τον ελληνικό, πρέπει να πούμε «φτάνει πια»!
- Όταν, μέσω της μονεταριστικής Ευρώπης και της συμφωνίας του ευρώ, αρνούνται στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου τη δυνατότητα να ακολουθήσουν αυτόνομη πολιτική, για να καταπολεμήσουν την αφόρητα υψηλή ανεργία και να βγουν από την κρίση, πρέπει να πούμε «φτάνει πια»!
- Όταν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κοινοβούλια ψηφίζουν για να προωθήσουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, τη ΔΕΣΕΕ (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων), η οποία επιτρέπει στις πολυεθνικές να λειτουργούν στα όρια των δημοκρατικών θεσμών, ακόμη και να οδηγούν τις κυβερνήσεις ενώπιον ειδικών δικαστηρίων χωρίς δημοκρατικό έλεγχο, και υπερασπίζονται την ελεύθερη αγορά έναντι του γενικού συμφέροντος, πρέπει να πούμε «φτάνει πια»!
- Όταν στην Ευρώπη υπάρχουν οικονομικοί παράδεισοι, που λειτουργούν προς όφελος των πλουσίων, του μεγάλου κεφαλαίου και των εταιρειών, εξυπηρετώντας τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη των παράνομων επιχειρήσεων, την κερδοσκοπία ή το ξέπλυμα του χρήματος των διεφθαρμένων και του οργανωμένου εγκλήματος, πρέπει να πούμε «φτάνει πια»!
- Όταν το φυσικό περιβάλλον, τα δάση, η ατμόσφαιρα, τα ποτάμια και οι θάλασσες συνεχίζουν να καταστρέφονται, χωρίς να εφαρμόζονται δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα, για να αποτραπεί η

καταστροφή, και χωρίς να γίνονται σεβαστές οι συμφωνίες και τα μέτρα που αποφασίζονται στις διεθνείς συνδιασκέψεις, πρέπει να πούμε «φτάνει πια»!

- Όταν εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται μια αποτελεσματική πολιτική που θα διασφαλίζει την ισότητα των φύλων, θα εξαλείφει τη φαλλοκρατία και θα θέτει τέρμα στη βία κατά των γυναικών, πρέπει να πούμε «φτάνει πια»!
- Όταν υψώνονται πραγματικά και νομικά τείχη (όπως η Οδηγία Μετανάστευσης ή της ντροπής) εναντίον ανθρώπων που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη δυστυχία και τις αρρώστιες και προωθείται μια πολιτική που προαναγγέλλει μια Ευρώπη ρατσιστική, ξενοφοβική και εχθρική, πρέπει να πούμε «φτάνει πια»!
- Όταν αυτή η Ευρώπη θέτει τα συμφέροντα των πιστωτών και των αγορών πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική ευημερία, ιδιωτικοποιώντας τις δημόσιες υπηρεσίες, μετατρέποντας τους πολίτες σε πελάτες και καταργώντας τα κοινωνικά δικαιώματα (κατοικία, νερό, υγεία, εκπαίδευση, φροντίδα για τα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν), πράγμα που πλήττει τους πιο ευάλωτους, πρέπει να πούμε «φτάνει πια»!

Η Ευρώπη που τόσο επιθυμήσαμε, η Ευρώπη της δημοκρατίας, της ισότητας, των κοινωνικών δικαιωμάτων, της ενότητας και της ειρήνης, που τόσοι και τόσες ονειρεύτηκαν μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχει αποτύχει. Για τους πολίτες και τους λαούς της Ευρώπης η παρούσα στιγμή είναι απελπιστική.

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κοινωνικής και πολιτικής, όπου η δημοκρατία είναι εξαιρετικά πολύτιμη για να την αφήσουμε στα χέρια των αγορών. Οι κυβερνήσεις έχουν προ πολλού παραδοθεί στο κεφάλαιο και την απάνθρωπη πολιτική τους προπαγανδίζουν και επικροτούν τα μέσα ενημέρωσης. Καλούμε τους πολίτες να ξεγεραθούν ενάντια στη δικτατορία των τραπεζών. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε τον ιστορικό ρόλο της εξέγερσης ενάντια στην τυραννία των λίγων απαιτώντας μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπηρεσία των ανθρώπων και όχι του κεφαλαίου.

Για τον σκοπό αυτό διάφορα κοινωνικά κινήματα και πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις προγραμματίζουμε μια κοινή δράση των λαών της Ευρώπης, τις ΕΥΡΩΠΟΡΕΙΕΣ 2015. Από 1 μέχρι 17 Οκτωβρίου οι λαοί της Ευρώπης πραγματοποιούν πορεία προς τις Βρυξέλλες για να ζητήσουν ριζική αλλαγή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ισπανία, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετοιμαζόμαστε για την παραπάνω κινητοποίηση και καλούμε πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν.

Για την ένωση των πολιτών της Ευρώπης, ενάντια στην Ευρώπη του κεφαλαίου, για μια Ευρώπη των ανθρώπων, της δημοκρατίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων, της οικολογίας και της αλληλεγγύης.

Πάρε μέρος στις ΕΥΡΩΠΟΡΕΙΕΣ 2015

Γιβραλτάρ – Βρυξέλλες 1-17 Οκτωβρίου

iBASTA!, OXI, ENOUGH

Να κτίσουμε μια άλλη Ευρώπη

Περισσότερες πληροφορίες: <http://euromarchas2015.net/>

euromarchas2015@gmail.com